

Läsa bibeln med glasögon



Här ser du ett diagram över första kapitlet. På x-axeln finns versarna och på y-axeln finns en skala som handlar om hur viktigt vi tycker det som står i versen är.

Här uppfattas vers 1, 4 9,12 22 och 28 som avsnitt som är mycket viktiga. Och så är det ofta som vi läser. Vi har hört att just detta är viktigt och när vi läser det som läser vi med den typen av "glasögon" och får bekräftat hur viktigt det är.

Tyvärr så händer inte så mycket mer när vi läser på det sättet.



Efter att ha läst på det här sättet år efter år tror vi lätt att det viktiga finns i kurvans toppar och efter vers 30 så är det inte så mycket att läsa, lärjungarna kommer och går men resten av kapitlet innehåller inte något viktigt. Vi har "lärt oss" att läsa på ett sådant sätt att vi har svårt att upptäcka något nytt i texten. Inte undra på att många kristna tycker att bibelläsning inte är så stimulerande!



Här har en person som är ovan läst Bibeln och svara nu på frågan: "Vad berör?". Vi andra väntar ivrigt på vilken av topparna i kurvan som han kommer att fastna vid. Det som är viktigt.

Men han har inte någon aning om vad som är viktigt eller inte och fastnar för vers 42! För honom blev tanken att dela med sig av något man har till syskon helt omvälvande. Samtalet fördes in på syskonrelationer.

När kvällen var över hade personen inte lärt sig mer om Jesus, men fått en respekt för att Bibeln kunna tala rakt in i hans vardag. Det motiverade honom att fortsätta läsa Bibeln...

Och hur gick det för oss andra, vi som redan hade läst Joh. kap 1 och visste vad som var viktigt?

Vi fick upp ögonen för att det fanns fler "glasögon" att använda för att läsa Bibeln. Vi började ana att om vi bara ställde oss frågan "Vad berör?" så skulle texten kunna läsa oss och våra liv. Om vi bara vågade vara ärliga och inte sitta kvar med en uppfattning att det bara är vissa verser som är viktiga.

Hela texten, kan med Andens hjälp, beröra oss och för det behöver vi också hjälpa varandra. Att läsa Bibeln tillsammans gör att vi får tillgång till varandras perspektiv och då är vi den "kropp" som Jesus talar om, en kropp där delarna hänger ihop och stöder och ger kraft till varandra.