

## Vad vi vill – vår vision

### **Vi vill se människor som lever sina liv i gemenskap med Jesus och varandra, och hjälper andra att göra det.**

Det är vad vi i Navigatörerna i Sverige vill nå med det vi gör. Vår främsta målgrupp är studenter och unga vuxna.

Inriktningsmål för verksamheten finns formulerade för flerårsperioder och kan läsas på vår hemsida [www.navigatorerna.se](http://www.navigatorerna.se) Ledarteamet för NAViVäst har som övergripande mål att förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra.

Vi vill att gemenskapen med Jesus får genomsyra allt i livet. Vi tror på nödvändigheten av och glädjen och styrkan i att leva våra liv i nära gemenskaper, där vi delar livet med varandra. Vi vill också ge andra möjligheten att få leva så.

## Så arbetar vi

Grunden för vår vision och vår kristna tro bygger vi på Bibeln. Den är vår källa för livstolkning och navigering i livet. Bibelns berättelser – de stora berättelserna om Gud, skapelsen och människan – får fungera som inspiration och spegel till våra egna livserfarenheter och situationer – den lilla berättelsen – och vägleda våra liv.

Hur vi strävar mot visionen och för att uppnå våra inriktningsmål, det vill säga vad vi gör för att kunna dela liv och tro med andra, ger vi här några exempel på:

- Samtalsgrupper för livs- och trosfrågor, där vi bland annat använder vår egen samtalsmetod *Bokhyllan & Förstoringsglaset*
- Tematräffar
- Bibelstudiegrupper
- Personligt individuellt medvandrarskap, bland annat med stöd av häftet *Medvandrare – att växa tillsammans i lärjungaskap*
- Utåtriktade aktiviteter/evangelisation
- Samverkan med andra organisationer och kyrkor som riktar sig till unga vuxna

Vi strävar efter en atmosfär i gemenskapen i våra sammanhang som präglas av välkomnande, kärlek, öppenhet, ärlighet, respekt, meningsfullhet och hopp. Vi sätter stort värde på gruppgemenskap och betonar även det betydelsefulla i att individer blir sedda, lyssnade till och vägleda.

## Hur vi tänkt

Navigatörerna startade i Sverige år 1956. Sedan dess har arbetet förändrats i flera omgångar. Vad Navigatörerna varit och gjort genom åren finns dokumenterat och kan tas del av på hemsidan. Vad vill vi då vara framöver?

Sedan år 2016 har styrelsen och nationella ledarteamet återkommande samtalat om vision och framtid. Vi har ställt oss frågor som:

- Behövs Navigatörerna framöver?
- Vilket är Navigatörernas existensberättigande?
- Finns det något unikt med Navigatörerna och i så fall vad?
- Vad vill vi tillföra, vad är vårt bidrag i samhället och kristenheten?

Nedan sammanfattas de tankar som kommit upp och som är bakgrunden till vår visionsformulering.

Vi tänker oss inte vara unika i Sverige, att vi skulle göra något som ingen annan gör, men att vårt relativt smala fokus är unikt, i kombination med hur vi arbetar och vad vi vill uppnå. Vårt fokus är studenter och unga vuxna, med det personliga mötet och fördjupning i liv och tro som centralt i verksamheten. Vi är en svensk ideell förening och även del i ett globalt partnerskap, [www.navigatorsworldwide.org](http://www.navigatorsworldwide.org) Vi har kristen tro som grund och ser oss därför som en del av världens kristenhet, men är mestadels verksam utöver kyrkobyggnader och traditionell kyrklig verksamhet.

Vi ser behovet av vår förening, inriktningen vi har och de sammanhang vi skapar. Så länge vi upplever att vi har en uppgift som inte är löst – att budskapet om Jesus Kristus inte är tillgängligt och verksamt bland unga människor i vår samtid (jämför vår syftesparagraf\*) – vill vi fortsätta framåt. Vår ambition och utmaning är att undersöka och pröva *hur* vi ska vara verksamma. Vi vill skapa mötesplatser där unga människor får tillgång till Bibeln och gemenskap med andra, gärna generationsöverskridande, som källa och stöd för livet. Hur vi ska göra detta och hur dessa mötesplatser ska se ut ser vi som vår uppgift. När vi finner vägar för detta, gamla beprövade vägar såväl som nya, använder vi dem.

De senaste årens nysatsning bland studenter och unga vuxna har genom konferenser inom NavEurope, gruppbaserat nätverkande och personliga kontakter fört oss närmare erfarenheter inom det internationella Navigatörerna. När vi sett hur man gör på andra platser är det tydligt att vi i Sverige de senaste decennierna inte haft exempelvis följande inslag i verksamheten: lovsång, förbön på gator, bön för sjuka och social/diakonal verksamhet. Vi har i visionssamtalen sett vikten av att *vara ett komplement* till andra organisationers fokus och församlingars verksamhet (exempelvis gudstjänst, lovsång och socialt engagemang) och att kunna balansera det med att *våra mötesplatser också* kan få präglas av den allmänkristna erfarenheten och traditionen (exempelvis bön, lovsång och diakoni).

Vi kan också se att både nationellt och internationellt fokus i kristet studentarbete många gånger ligger mer på "kom till oss", jämfört med att vi själva jobbar på att "vi går till dem". Målet i arbetet ligger inte på att unga människor ska bli "navigatörer" inom Navigatörerna, utan snarare att leva som "navigatörer" där man lever, nu och framåt i livet.

Att Navigatörerna är del av en världsvid organisation är något vi ser värdet av att lyfta fram mer. Internationell kontakt och samarbete kan vara berikande för både individer och grupper i våra sammanhang. Vi vill tydligt synliggöra vår internationella prägel på hemsidan och även i annan marknadsföring.

Slutsatser från våra visionssamtal sammanfattas så här:

- Vi är en ekumenisk organisation som mestadels verkar utanför kyrkor.
- Vi har erfarenheter av evangelisation, fördjupning i kristen tro och medvandrarskap. Detta vill vi fortsätta och sprida vidare.
- Vi bedriver verksamhet med fokus på studenter och unga vuxna.
- Vi vill fortsätta fördjupa och utveckla den verksamhet vi har bland studenter och unga vuxna, och successivt etablera ett större och i landet mer spritt arbete.

**Vi vill se människor som lever sina liv  
i gemenskap med Jesus och varandra,  
och hjälper andra att göra det.**



Detta dokument är utarbetat av verksamhetsledaren och nationella ledarteamet i samråd med styrelsen, och beslutat av styrelsen den 21 november 2020.

*\* Vår syftesparagraf:*

*”Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.”*